

Ulf Nilsson har ordet!

Det finns få skribenter i Sverige som kan åskådliggöra samhällsproblemen i Sverige och i världen som Ulf.

Naturligtvis utsätts han för mängder av hot och illvilliga mail, oftast av människor som vuxit upp i frihet utan att bidra med något. Maktens och desinformationens apostlar finns överallt, varför så många i Sverige har ingen kunnat förklara för mig. Jag bidrager med att sprida Ulfs fantastiska klarsynthet, om du samstämmer eller ogillar är upp till dig, det är inte din åsikt som gäller utan att du läser och börja fundera kring vad Ulf skriver, jag som också har en bred Internationell erfarenhet kan bara konstatera, Ulf ger uttryck för något som är helt korrekt och det smärta många med oss hur fel det går i Sverige och det tycks inte finns någon kraft som orka stå emot och stoppa utfärden.

De som lever för dagen märker inte så mycket av det, det tar sin tid att total förstöra ett land med en inbyggt hög kunskap, men att det går visade Uruguay som var under femtiotalet mera välmående än Sverige och idag är kört i botten, till världens absoluta botten.

Här kan du botanisera i otaliga Ulf Nilsson artiklar, publicerade i Expressen <http://www.expressen.se/kronikor/ulfnilson/1.567855/1.567855/ulf-nilson-lista?showNumArt=100&viewstyle=full&list=1>

Detta är ett urval av artiklar som jag väljer att publicera:

a)

Det värsta skällsord som finns på svenska är GAMMAL.

Som i: – Du är en gammal gubbjävel! Ge dig! Lagg av!

Att rätt många idioter bombar mig med mejl av det slaget spelar ingen större roll. Mycket, mycket värre – ja, helt avskyvärt – är att det omskrutna svenska systemet säger samma sak. Äldre människor är värdelösa och borde dö. Det sägs inte i ord, men i handling.

Vi har i landet ett par hundratusen kvinnor som lever på garantipension, lika med existensminimum. Dessa kvinnor har bara en uppgift i samhället: att dö så snart som möjligt och inte belasta ”det allmänna”.

Äldre män har det ofta en aning bättre men belastas (liksom kvinnorna) med straffskatt. Det rätta vore givetvis att avskaffa skatten helt för pensionärer – landets omsättning skulle ÖKA och därmed det allmänna välståndet.

I sammanhanget kommer jag att tänka på statens lysande affär med Vin&Sprit. Här kommer ett förslag (läs och begrunda, Fredrik!): Dela ut ett antal miljarder, skattefritt, till behövande åldringar. Du gör fattiga åldringar en tjänst – och dessutom ökar dina chanser att vinna nästa val dramatiskt !

Systemet/samhället förändras oavbrutet i åldersfascistisk riktning. Tusentals gamla har varken mobil eller dator. De är beroende av posten, om de kan hitta den, och av Kassaservice eller banker. Bankerna rationaliserar, vilket betyder färre kontor, längre väg och evig trängsel. Gamla får vänta i timmar och får sällan behövlig hjälp – om ni har någon åldring bland era bekanta, så fråga och lär er något väsentligt om folkhemmet.

Vill en mobillös åldring åka buss till eller från banken så – går det inte! Biljetten köps nämligen per SMS eller hos Pressbyrån. Men alla bor inte precis vägg i vägg med Pressbyrån och även de som har mobil måste tjäma: en timme har man på sig med sitt SMS. Det ledde till att en person här på Värmdö – händelsevis en tioåring – blev avkastad därför att hans mobil slocknat. För äldre betyder systemet att det enklaste blir att sitta hemma och (helst!) tyna bort.

På samma sätt stöter SJ "hela folkets järnväg" bort de äldre. Förra söndagen försökte jag köpa en biljett från Helsingborg (120 000 invånare) till Stockholm. Det visade sig att SJ lämnat staden åt sitt öde. Biljetten köps per dator, annars...

– Vill du köpa en biljett, sa killen i pressbyrån. Då får du åka till Lund eller Malmö. Eller köpa på tåget och betala straffavgift.

Sverige har blivit – sett ur denne gubbjävls perspektiv – obekvämt och omänskligt. In med åldringarna på långvården där de ofta (som Expressens Anna Bäsén skildrat i lysande artiklar) inte får någon vård alls. Brått, brått, brått med matningen, brått, brått med tvätten och ingen tid alls för en promenad i solen.

Kort sagt: ett liv som i fängelse, fast något sämre (att behandla mördare, tjuvar och våldtäktmän som man behandlar gamla vore ju, hm, omänskligt).

Bättre villkor för äldre är inte bara ett önskemål. Det skulle också vara klok politik och klok ekonomi. Vi gamla blir ständigt fler, de unga färre. Alltför ofta möter jag den idiotiska repliken att "ni äldre är ingenting att satsa på, ni dör ju snart". Svaret är att de flesta gör en helvetes massa innan de dör. Vi är helt enkelt Sveriges största tillgång.

Dumt nog förnekad, bortmotad och bortslösad.

Av Ulf Nilson

ulf.nilson@expressen.se

Några kommentarer från webbsiten:

1)

Tack USA att Du finns!

I USA kommer pensionen från företaget, från federala Social Security och från VIP (Voluntary Investment Plans) eller IRA (Individual Retirement Accounts). VIP/IRA tillåter automatisk investering före skatt (vilken minskar taxerad inkomst), företaget laggar till halften och det är ingen skatt på investeringarna innan man börjar ta ut dem vid pension (eller senare). M.a.o om man investerar 10% av lönen varje månad laggar företaget till 5% av lönen. Det finns många typer av fonder att välja på och man kan flytta pengar mellan fonderna. VIP/IRA (eller 401-k som IRS kallar det) är inkomst och inkomstskatt optimerade. De som investerar i VIP/IRA under alla år de arbetar har inga större problem att bli dollarmiljonärer vid pensionering.

2)

Mycket bra skrivet Ulf (som vanligt!).

Jag vill gå så långt som att säga att ett bra mått på hur långt en civilisation har nått är hur den tar hand om sina äldre medborgare. Med tanke på att många äldre idag har mindre att leva på än socialbidragsnorm/existensminimum skäms jag som svensk att säga att vi tyvärr befinner oss långt ner på civilisationsskalan.

Befria pensionen från skatt !!

(Jag är inte pensionär själv !)

3)

Om Fredrik skulle plötsligt börja underlätta livet för svenska gamlingar, som har under hela sitt liv slitit för svenska välfärden, skulle många av dem säkerligen dö av ren förvåning.

4)

Vad annars kan man vänta sig av Ulf Nilsson än att han träffar mitt i prick? Och återigen! I Sverige råder det precis sådan åldersfascism som artikeln beskriver...med en allmän vanföreställning att barn upp till 15 år vet bäst och med tiden så blir vi dummare och dummare.

Vid 65 är man bara en enda stor åderkalk på alla plan. Sverige är bäst på allt...även bäst på sämst: gamla har väl inte sämre mänskligt värde någon annanstans i världen.

b)

Svenskar vill jämt känna sig mäktiga

1)...AVRÄTTNINGSBUSSAR i Kina

2)...svensk miljöpolitik är hyckleri

3)Om vi inte fått bilar, flygplan och snabba båtar skulle vi ha suttit i Tiveden och petat näsan och glott slött på björnarna.

Al Gore och hans anhängare bland miljöpartiklar världen runt är främst ute efter makt för egen del.

3)Att så många politiker hoppat på tåget har precis samma anledning: man vill reglera, centralisera, bestämma över vanligt folk. Bilar och flygplan är frihetsmaskiner.

4) Satsningen på etanol skitar ner mer än bensin och gör maten dyrare. Säkert det mest vetlösa projektet i modern tid!

Av Ulf Nilsson

Elegant och rutinerat körde Fredrik Reinfeldt åttor runt Mona Sahlin. Hon tiggde om det. Före Kina-resan krävde hon att statsministern skulle ta upp fyra individuella fall - av de miljoner som misshandlas i Kina. Reinfeldt nobbade. Därpå kom han ut från mötet med Hu Jintao och förklarade att han, minsann, tagit upp f j o r t o n fall.

Jävlar vilka applåder!

I Sverige!

På nytt kunde vi säga oss att vi, vi svenskar, har gjort en s t o r insats i världspolitiken.

Samtidigt kan det kanske vara intressant att veta att Kina rätt nyligen införde AVRÄTTNINGSBUSSAR (ni hittar bilder på nätet!), bussar som byggts för att snabbt köras från plats till plats där polisen samlat in folk som man bestämt sig för att ta livet av.

Fortfarande är nackskott vanligare, men många av de ca 8000 (enligt Amnesty) som avrättas får dö i bussen. Tog Reinfeldt upp detta? Tror jag inte. Och hade han gjort det skulle de höga kineserna förmodligen bara ha satt handen för munnen för att dölja ett generat leende.

Sanningen är givetvis att Reinfeldt använder utrikespolitiken för att ta poäng på hemmaplan. Utvecklingen i Kina kan han inte påverka, däremot Sifo i Stockholm. Svenskarna har ett omätligt behov av att känna sig störst, vackrast och mäktigast, så det är bara att ösa på.

Dessvärre präglas också miljöpolitiken av hyckleri, inte minst i Sverige. Försök att få en politiker att erkänna (de är inte dummare än att de vet!) att det finns ett direkt samband mellan energianvändning och välstånd. Om vi inte lärt oss att bränna kol och olja och klyva atomer skulle vi leva i stenåldern. Om vi inte fått bilar, flygplan och snabba båtar skulle vi ha suttit i Tiveden och petat näsan och glott slött på björnarna. Energi är framsteg - och under överskådlig tid är energi lika med kol och olja.

Vi bör bryta beroendet, men främst av p o l i t i s k a skäl; beroendet av skurkstater som Saudiarabien, Iran och Ryssland är farligt. Klimatförändringarna - och jorden har haft åtskilliga, i båda riktningarna - beror med största sannolikhet inte på utsläpp åstadkomna av människor. Undergångsprofeter som den hemske Al Gore och hans anhängare bland miljöpartiklar världen runt är främst ute efter makt för egen del. Att så många politiker hoppat på tåget har precis samma anledning: man vill reglera, centralisera, bestämma över vanligt folk. Bilar och flygplan är frihetsmaskiner. De ger enskilda människor möjlighet att se, lära och till och med njuta.

Kärnkraften - som alla gröna paradoxalt nog o c k s å vill avskaffa! - hjälper till (vilket, i det politiska Sverige bara folkpartiet insett). Satsningen på etanol skitar ner mer än bensin och gör maten dyrare. Säkert det mest vetlösa projektet i modern tid!

Kina, Indien, Brasilien och en rad andra länder, tänker i n t e begränsa användningen av vare sig fossil kraft eller kärnkraft. Anledningen är den självklara: då skulle industrialiseringen, lika med det ökade välståndet avstanna. Eller rakare uttryckt: man skulle döma miljoner och åter miljoner, som idag har en chans, till fortsatt, hopplös fattigdom.

Jag tycker att svenska politiker borde hålla sig för goda till att delta i detta falskspel. Vi bör givetvis bekämpa miljöförstöring, men v e r k l i g a till skillnad från inbillade hot. Och kom ihåg: sjuka och svältande människor är den hemskaste miljöförstöring som existerar.

Av Ulf Nilson

ulf.nilson@expressen.se

c)

Sverige håller på att försvinna

Har Du möjligen också lagt märke till att Sverige håller på att försvinna. Okey, ett riktigare ord är väl förvandlas, fast i ett tempo så rasande att en järnridå faller mellan det som är och det som var - för inte särskilt längesen.

Volvos personbilar, det svenskaste (och tråkigaste) som fanns förlorar numera jättebelopp - för Ford i USA.

Saab knegar under ett annat amerikanskt krisföretag, GM. Scania är tyskt på allvar. Mäklarna kring Omx, som en gång kallades Stockholmsbörsen, får sen ett antal veckor regi från araber från Dubai och amerikaner på Wall Street.

Svenska Posten - sämst i världen? - blir säkert inte bättre tillsammans med Danmarks, enligt vad jag hör, lika ineffektiva Post. SJ är sen länge utspätt med danskar, tyskar och fransmän.

Ikea, möjligen det blågulaste som finns, ägs av en stiftelse i Holland. ABB har legat i Zürich så länge att Västerås (där man hette Asea) mer eller mindre försvunnit från kartan.

Telia Sonera (med en "folkaktie" som gjort så många besvikna) väntar på att bli uppköpt - troligen blir det fransmän som slår till igen.

Nationalklenoden Absolut Vodka (perfekt för martinis, 1-11, please!) talar numera franska (och skål för det!)

Inte nog med det.

I 39 bolag på Omx, däribland flera av de största, äger utlänningar mer än 50 procent; tar vi samtliga företag blir siffran 37 procent.

Sammanlagt finns det över 11000 utlandsägda bolag som sysselsätter 572715 svenskar eller 23 procent av alla som jobbar i det privata näringslivet.

Vi är med andra ord synnerligen väl integrerade i världen, globaliserade som nästan inget annat land.

Det gäller också det svenskaste av allt. Nämligen folket.

Invandrarna är i dag en bra bit över två miljoner - om vi som invandrare räknar utrikes födda plus folk födda i Sverige som har en eller båda föräldrarna födda utomlands (cirka 600000).

Av de "nya svenskarna" är över 300000 muslimer - den överväldigande majoriteten flyktingar från länder som Irak, Bosnien eller Somalia.

Flyktinginvandringen tog fart på 70-talet. Sen dess har vi importerat tillräckligt många människor för att fylla landets tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Man kan säga att vi bytt folk på det gamla landet och fortsätter att göra det - särskilt som utvandringen tagit fart.

Världen förändras alltid. En av vårt lands första exportartiklar var vikingarna, som brände, mördade, stal och slog ihjäl små barn. Förutom att de grundade Ryssland, vilket var dumt gjort. Under stormaktstiden, som var ett enda stort lidande för vanligt folk, exporterade vi främst krig. Hur många tyska bönder vi slog ihjäl vet jag inte. Varken Gustav II Adolf, eller Karl XII var väl i klass med Digerdöden, men de gjorde sitt värsta - vilket jag i skolan fick lära mig att vara stolt över.

Sen dess har länder så små som Sverige i det närmaste totalt förlorat all betydelse i det vi kallar De Stora Sammanhangen.

EU bestämmer över oss. Detsamma gäller världsmarknaden och de stora internationella företagen - globaliseringen igen.

Avlägsna krig kastar på oss människor och svenska politiker med helhetssyn och vilja att ta itu med de grundläggande problemen ser jag inga.

Så jag slutar som jag började.

Sverige verkar på väg att försvinna. Ja, okey, omvandlas, då...

Av Ulf Nilson

ulf.nilson@expressen.se

d)

Ulf Nilson: Avundsjukan gör dig varken rik eller glad

Sveriges största folksjukdom heter avundsjuka. Då menar jag inte positiv avundsjuka utan den form som egentligen borde heta avundsamhet - den jäveln tjänar mer än jag och det borde han inte få göra.

Eller:

Den där rike faen, han är säkert skattefuskare. Han borde anmälas...

Indoktrineringen, det där med jämlikhet, är förbluffande solid. Kungen får ha lite mer stålar och givetvis Wallenbergs och ett par till. Plus naturligtvis pop- och sportstjärnor. Och vinnare på det (statliga!) lotteriet. En liten grupp bor i landets gräddfil. Men sen är det slut. Systemet topphugger obarmhärtigt. Den som tjänar lite mer beskattas stenhårt så att han/hon inte tjänar mer. De som tjänar minst, ungefär 600000 kvinnor med garantipension, beskattas de också, så hårt att de hamnar på existensminimum och inte orkar protestera.

Att bli rik - aldrig så lite rik - genom att jobba hårt och spara, är helt enkelt inte möjligt. Som Dick Kling slår fast i sin bok "Radhusproletärer och ombudskapitalister" betalar genomsnittssvensken 6,8 miljoner i skatt under sitt liv. Han/hon får tillbaka 5,6 miljoner. Eller med andra ord: i Sverige är normala knegares liv ett förlustprojekt.

Allt detta kallar vi välfärdssamhället och det enorma skatteuttaget - högst inkomstskatt i världen och högst moms - motiveras med att svenskar blir "väl omhändertagna".

Detta trots att medierna dagligen berättar, oftast i väl underbyggda reportage, om hur vårdapparaten misshandlar äldre, ofta långt under människovärdighetens gräns, om hur köerna förlamar, hur skolan förvildar och en lång rad förorter förvandlats till djungel. (Varken i Södertälje eller Malmö vågar brandkåren rycka ut utan poliseskort, för att bara ta ett exempel.)

Det bästa sättet att komma ur eländet vore att erkänna att jämlikhet inte är vare sig möjlig eller önskvärd. Observera att jag inte talar om likhet inför lagen eller grundläggande medborgerliga rättigheter utan den avundsjuke-drivna jämlikhet som räknar allt i kronor och ören.

Sanningen är att svenskarna, sen 1930-talet, uppfostrats att bli trygghetsnarkomaner, att inordna sig. Familjen har tryckts ner, mamma, pappa, barn framför allt sen 1970-talet ersatts med kollektiv uppfostran i form av dagis, fritis och en allt flummigare skola. Samtidigt har skatterna, fram till alliansregeringens tillträde, stadigt höjts, så att svensken nu vad det gäller egen disponibel förmögenhet är fattigast i den rika världen. Hälften av alla svenskar (rapporterar Dick Kling) har en nettoförmögenhet som inklusive bostad ligger under 28000 kronor.

Att ha pengar betyder, bland mycket annat, att ha frihet. Frihet att köpa varor och tjänster, frihet att resa, frihet att avvika från kollektivets mönster. När människor avviker och gör olika saker - i stället för att avundsjukt bevaka att ingen får det bättre - skapar de förutsättningar för större frihet, mer eget ansvarstagande (en särskilt svag gren i Sverige) och - vågar jag säga det? - större lycka.

En liten, kinesisk kille, sa en gång i slutet på 1970-talet:

- Det är gloriöst att vara rik...

Den store, lille killen hette Deng Xiaoping, kommunist (liksom jösses kors, Lars Ohly). Deng ändrade sig och blev kapitalist.

Och förändrade världen till det bättre.

Av Ulf Nilson
ulf.nilson@expressen.se