

Vem orkar hänga med i detta ombytliga samhälle?

Stängda apotek, vårdcentraler, lång väntan inom sjukvården, nu kan vi köpa sjukhus, rehabiliteringen sköter någon annan om.

Sjukskrivningarna minskar, inga sjukpensionärer, alla friska, ingen sjuk, brist på läkare och sjuksköterskor.

Inget utanförskap, ökade klyftor, mindre klyftor, sök arbete, fler arbeten, arbetslösheten minskar, inga ungdomar

har vi råd med i sommar, flytta alla arbetslösa dit de får arbete, höga arbetsgivaravgifter för en del och låga

för en del, starta eget, hushållsnära tjänster men håll reda på vad som gäller.

Omskola er, inga bidrag, ta lån, försämringar för arbetslösa, arbeta heltid inte deltid, fast arbete åt alla, var aktiv, arbeta mera,

stress och utbrändhet, mobbning.

Ändrade fastighetsskatter, mindre skatt för dem som arbetar, inte mindre skatt för pensionärer, ännu mer förmåner i höst, höj lönerna, vi strejkar, höjd vägtrafikförsäkring, höjd ränta, extra karensdag. Åk mer kollektivtrafik, tåg och busstider dras in, tänk på miljön, motorvägar byggs. Äldre får välja hur de vill bo, mindre med äldreboende, bo hemma, mat för en vecka får man om man har mikrovågsugn.

Statliga bolag ska säljas, köp era lägenheter, spela mera, konsumera mera, spara mindre, stormarknader byggs.

Mycket utredningar, långa utredningar och dyra utredningar. Allt måste ändras, fin examen gäller inte längre. Allt det här har vi hört och hör dagligen.

Hur många är det som orkar hänga med? Jag gör det inte!

KRISTINA WILS