

Naturskyddsföreningen och WWF, läsarnas reaktioner

Vad bra det är med såna som vet hur de ska göra? Men gör det då! Ingen hindrar dig från att göra som du tycker andra ska göra! För du står väl inte i ett hörn och längtar efter en slags Pol Pot-figur som tvingar ut borgarna från staden för att gräva i jorden med hackor och spett. Det är lätt att vara ödmjuk, rättvis och generös när man sitter i ett tryggt och orubbat bo - en del skulle kalla "kotten" för skenhelig

Osmaklig profiteering

Det här är knappast naturskydd. Det är ogrundad miljötalibanism, ett särintresse och en födkrok baserad på profiterande alarmism, ett ogenerat och omdömeslöst försök att tillskansa sig hårdbeskattade låglönetagares pengar utan att ha något substantiellt att leverera; inte ett ord om teknisk utveckling eller energiåtervinning. Man propagerar för inpiskande politricking utan referens till fri forskning. Tillnyktring krävs. Gå ur de här okunniga kravmaskinerna. Stöd forskning och inte profitörer.

Lägg av, simma lugnt, växla ner

Om några miljoner riskerar en himlakropp att kollidera mot jorden. Vad kan NF och WWF göra åt det? Just nu befinner vi oss i slutet av en värmeperiod, så om vi brassar på utav helvete kanske kommande generationer kan flytta fram nästa istid med några tusen år. Kärnvapenkrig, fundamentalismen, epedeimier och överbefolkning utgör en större risk än miljömajornas och naturnissarnas skrämskott om ditten och datten. Vulkanutbrott, översvämningar och stormar, värme och is tillhör jordens historia.

Naturskyddsföreningen för vaddå

Åhåjaja, du tunga värld och livet blev oss blott en börda. Jag blir så in i baljan trött på detta evinnerliga gnäll från Naturskyddsföreningens medlemsförsörjda pladderpratere. Jorden har funnits i fem miljarder år och under den tiden har vi haft åtskilliga istider och värmeperioder. Jorden rör sig kring sin axel och solens strålning förändras över tiden - så lägg av med det desperata klimat talibaneriet och utsläppshyckleriet. Det handlar ju faktiskt bara om att dra in stålar till NF-kansliet!

Lika bra att lägga ner

Det är ingen som köper klimatkatastrofen längre, är märkligt att Reinfeldt inte sett trenden. Tom stora svenska tidningar släpper in mer och mer kritiska röster eftersom de förstår att loppet är kört.

Naturskyddsföreningen och WWF är naturligtvis desperata att mjölka så mycket pengar och uppmärksamhet det går medan tid finns. Dagens miljörelse är pinsam och har inget med verkliga miljöproblem att göra

som strutsar

Majoriteten av kommentarerna här får mig att häpna (och ändå inte, eftersom världen ser ut som den gör). Som strutsar. Huvudena ner i sanden. Jorden kan gå under, bara man slipper bry sig. Kanske är det meningen. Att vi ska förstöra så mycket att vår planet till sist sparkar bakut och på något sätt blir av med oss, för att den sedan ska kunna ta igen sig igen. Vi är som ohyra. Som inte tänker. Bara kör på.

Krösamajor!

Domedagsprofeter och krösamajor har alltid funnits. Att makten utnyttjat dem för egna syften och att andra, medvetet eller omedvetet, profiterat och gjort karriär på deras läror är gammalt som gatan. Miljötalibanerna tas emot med öppna armar av politiker som vet att ett rädd och av dåligt samvete nedtryckt folk är ett lydigt folk. När jag var i

tjugoårs åldern (åttiotal) sa miljötalibanerna att tex Maldiverna skulle försvinna inom tjugo år, detsamma gällde isarna vid polerna. Tiden har stannat..