

## **Sveriges folk är inte förberett för svåra tider. Många unga svenskar lever i föreställningen att högkonjunktur, fred och välfärd är konstanta företeelser.**

Publicerad 2007-06-08, Världen Idag

av [Ruben Agnarsson](#)

Den svenska modellen bygger på att ondskan inte finns och att alla problem i världen kan lösas med konsensus, politiskt samförstånd och diplomati.

Om vi samtalar med Usama bin Ladin, kommer han att förstå hur vi tänker och anpassa sig, är tanken.

Det är kanske inte så konstigt att det har blivit så. Sverige har inte befunnit sig i krig på omkring 200 år. Men kan vi vara så säkra på att den fridfulla situation som vi upplever just nu, kommer att fortsätta i all framtid? Det finns ett antal hotbilder, inte minst säkerhetspolitiska, som alltmer börjar pocka på uppmärksamhet.

Om det exempelvis skulle visa sig - som forskare nu börjar misstänka - att det var explosioner som sänkte Estonia, hur reagerar Sverige då?

Hur skall våra politiker agera, om det var den ryska militären som låg bakom ett attentat som orsakade katastrofen som medförde att över 800 människor omkom?

Den moraliska beredskapen är svag. Sveriges befolkning är sömndrucken och berusad av nöjen, konsumtion och självcentrering. Många har testat allt och har ledsnat på det normala och tillåtna och vill kasta sig ut i nya och oprövade upplevelser som fortfarande kitslar. Det som ibland beskrivs som medfödd läggning kan i själva verket ibland vara helt vanliga svenskar som blivit blasé.

Den politiska dagordningen handlar i stor utsträckning om att hantera dessa krav på att få testa och utmana nya gränser.

Mitt i denna destruktiva utveckling är det idag många kristna i Sverige som ber för vårt land. Det är hoppningivande att se hur tiotusentals kristna förenas över gränserna för att tillsammans be om ett andligt uppvaknande över Sverige. Gud kommer att höra varje bön. Men kanske att det uppvaknande vi ber om kommer att infinna sig mer brutalt än vi egentligen hade tänkt och önskat oss.