

.....som en påminnelse hur Sverige kom att bli som det var men inte är längre.

Det krävdes frihandelsvänner som var ” politiska krigare” med uthållighet, uppfinningsrikedom, mod och ett gott humör.

Svenskarna lärde sig av britterna hur en kampanj skulle föras. En svensk motsvarighet till manchesterrörelsen utgick från Gävle frihandelsförening som bildades 1846. Dess främste företrädare var grosshandlaren och industrialisten Per Murén som blev något av Sveriges Cobden. Han och föreningen arbetade innovativt för att väcka opinion för en liberalisering av den svenska tulltaxan; Murén använde t ex sitt nya industriprojekt inom textiltillverkningen (i samarbete med L J Hierta) som exempel på hur det svenska näringslivet kunde blomstra under fri konkurrens. Importförbudet fick samma roll i Sverige som spannmålstullarna fått i Storbritannien.

Opinionsbildningen blev allt viktigare. Frihandelsvännerna kunde utnyttja de nya villkoren. De hade en god rationell teori. Verkligheten talade om frihandels överlägsenhet. Politiska löften var bindande och verkade för frihandeln.

Hela artikeln som alla borde läsa finns på denna länk!

<http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=4&id=822&show=822>

Året 2007

Kollektivtrafiken, sjukvården, elförsörjningen, teletrafiken bara för att nämna några missfoster i det svenska samhället där monopolet bitit sig fast med resultat att byråkratin växer, kostnaden ökar explosionsartad, samhällsservicen minskar, skatteuttaget ökar från befolkningen och folk vill inte betala varför man måste ta till militanta åtgärder som för länge sedan passerat ROM fördraget för mänskliga rättigheterna, med ny teknik jagar man svenska folket i hela världen för att hitta beskattningsbara inkomster, om man så bara har en liten övernattningslyxa kvar i Sverige och för övrigt lämnat landet.

Det nuvarande systemet kväver entreprenörerna efter den svenska liberaliseringen i mitten av 1800 talet som fick delvis av den anledningen formen av de många små stegens liberalisering. Mängder av förbud togs bort ur tulltaxan genom många små reformer långt innan de stora reformerna på 1850-talet. Det var framför allt perifera och ekonomiskt mindre viktiga näringar som fick se sitt förbudsskydd försvinna. Men det innebar också att frihandelsvännerna fick en mängd av ”test cases” att inhämta information från. Och de lyckades visa att liberaliseringen i de flesta fallen hade haft goda ekonomiska effekter.

Det krävdes frihandelsvänner som var ” politiska krigare” med uthållighet, uppfinningsrikedom, mod och ett gott humör. Var finns du och vad gör du för att återskapa Sverige till ett fritt land med fri etablering och fri konkurrens?